



Του Μάριου Αναστασίου Μπίκα

Ο Μάρκος Δεληγιαννάκης (1870-1957)

Ο Μάρκος Δεληγιαννάκης έλαβε μέρος στον Μακεδονικό αγώνα. Τον Οκτώβριο του 1912 μαζί με το Εθελοντικό του Σώμα, αφού μετέβη στην Ήπειρο, ενετάχθη κάτω από τις διαταγές του Ηπειρωτικού Κομιτάτου και αργότερα του Μικτού Στρατεύματος Ήπειρου. Το Σώμα του είχε έδρα στο ορεινό κεφαλοχώρι της Παραμυθιάς **Πόποβο** (σήμερα Αγία Κυριακή του Δήμου Σουλίου).

Πήρε μέρος στην κατάληψη της Σκάλας της Παραμυθιάς (24.11.1912) με 26 άντρες. Στη μάχη αυτή τραυματίστηκε ελαφρώς. Απώλεσε τον ανιψιό του **Μανώλη Α. Πατεράκη**, από το Νικηθιανό Λασιθίου, γιο της αδελφής του, τον οποίο ενταφίασε, εν μέσω πολλών θρήνων, στο νεκροταφείο της Άνω Σέλλιανης, (σήμερα Αγίας Μαύρας).

Συμμετείχε και στην ανακατάληψη της Σκάλας της Παραμυθιάς από τον τουρκικό στρατό στις 25-26/12.1912. Επίσης, μέχρι την απελευθέρωση των Ιωαννίνων (21.02.1913) και της Παραμυθιάς (23.02.1913), έλαβε μέρος σε πολλές μάχες και συμπλοκές εναντίον των Τούρκων.

Είχε δικιά του στρογγυλή σφραγίδα, η οποία στο μέσον έφερνε **τον Άγιο Γεώργιο**, καβαλάρη να σκοτώνει το δράκοντα και πέριξ αυτής την επιγραφή :

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ι. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΞ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ

Στο Αρχείο του Δημήτρη Μπότσαρη και της Πολεμικής Έκθεσης σώθηκε η αλληλογραφία του με τους αρχηγούς του Μικτού Στρατεύματος της Ήπειρου (Δημ. Μπότσαρη και Χρ. Μαλάμο).

Μετά την απελευθέρωση της Ήπειρου, αφού συγκέντρωσε 72 αγάδες από την Παραμυθιά και τη γύρω περιοχή, τους εκτέλεσε στο ρέμα « **Μπιντούρια και Κατσικιά** » της Άνω Σέλλιανης. Για την πράξη του αυτή, σύμφωνα με γραπτές και προφορικές μαρτυρίες, μετά από διαμαρτυρίες των Τσάμηδων και

την επέμβαση της Ιταλίας και Αυστρίας, συνελήφθη και για μικρό διάστημα κλείστηκε στις φυλακές των Ιωαννίνων. Στη συνέχεια με την επέμβαση των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών, αφέθηκε ελεύθερος και για δέκα (10) χρόνια έζησε με άλλο όνομα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ομιλία του καθηγητή **Ιωάννη Σταυρουλάκη**, που περιέχεται στο βιβλίο : « *Oι μάχες της Σκάλας και η απελευθέρωση της Παραμυθιάς* », επιμέλεια έκδοσης **Παναγιώτης Χρ. Τσαμάτος, Εκδόσεις Δήμου Σουλίου 2013**, σελ. 32, **ο Μάρκος Δεληγιαννάκης**, μετά το τέλος του πρώτου βαλκανικού πολέμου, πολέμησε στη Βόρειο Ήπειρο, στον Ελληνο – βουλγαρικό πόλεμο και, ενώ ήταν γέροντας, στη θρυλική μάχη της Κρήτης 1941.

Στην Αργυρούπολη.

Ευρισκόμενοι για ολιγοήμερες διακοπές στην Κρήτη, επισκεφτήκαμε την Αργυρούπολη Ρεθύμνου, γενέτειρα του **Μάρκου Δεληγιαννάκη**.

Στο νεκροταφείο Δεληγιαννάκηδων.

Ανερχόμενοι τον αυτοκινητόδρομο για την Αργυρούπολη, λίγα μέτρα πριν φτάσουμε στην πλατεία της, διακρίναμε δεξιά μία άσπρη μαρμάρινη ορθογώνια πλάκα με την επιγραφή:

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1924 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ

ΜΑΡΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ



Φωτογραφία 1. (αρχείο Μ.Α.Μ.)

Αριστερά της παραπάνω επιγραφής η εντοιχισμένη η μπρούζινη (;) πρόσοψη της κεφαλής του Μάρκου Δεληγιαννάκη. Στο κάτω μέρος αυτής αναγιγνώσκεται :

**« ΜΑΡΚΟΣ Ι. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 1896-98
ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 1912-13
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΣΤΟΝ Α΄. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ »**

Αριστερά της εντοιχισμένης μπρούζινης (;) πρόσοψης της κεφαλής του Μάρκου Δεληγιαννάκη, διακρίνονται οι επίσης εντοιχισμένες μπρούζινες (;) πρόσοψες των κεφαλών των αδελφών του, Ηλία, Γεωργίου και Κανάκη, ως και άλλων ηρώων της γενιάς Δεληγιαννάκη.

(Οι μπρούζινες (;) πρόσοψες των κεφαλών αυτών είναι έργο του υποστρατήγου Ηλία Δεληγιαννάκη).

Εισερχόμενος στο νεκροταφείο διακρίναμε ανάμεσα σε πολλούς τάφους των Δεληγιαννάκηδων και τον τάφο του Μάρκου Δεληγιαννάκη. Επί της επιταφείου μαρμάρινης πλάκας αναγράφεται :

**« ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΑΥΤΟΝ ΑΝΑΠΑΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΙ :
ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1771-1874
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Η ΒΑΣΟΥΛΗΣ) (1818-1966)
ΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. (1868-1950) ΜΑΡΚΟΣ (1869-1957) »**

Συνεχίζοντας την πορεία σταματήσαμε μπροστά στην προκείμενη ενοριακή εκκλησία της Αργυρούπολης. Απέναντι και δυτικά μια πινακίδα πάνω από μεγάλη κάμαρα έγραφε « **ΑΒΟΚΑΔΟ** ».

Το « **ΑΒΟΚΑΔΟ** » είναι κατάστημα φυτικών καλλυντικών που ανήκει στον Μανούσακα Στυλιανό και διατηρεί μαζί με την κόρη του Μαρία.



Φωτογραφία 2. Ο Μανούσακας Στυλιανός, πρόεδρος της Τ.Κ. Αργυρούπολης, στο γραφείο του καταστήματός του «AVOKADO», γλωσσομαθής, έζησε για πολλά χρόνια στον Καναδά. (αρχείο Μ.Α.Μ.)

Η προσωπική γνωριμία μου με τον Μανούσακα Στυλιανό, παλιός τηλεφωνικά γνωστός μου, με βοήθησε ώστε να συγκεντρώσω περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή του Μάρκου Δεληγιαννάκη και των αδελφών του.

- **Ο Μανούσκακας :**

« Εδώ στην Αργυρούπολη γεννήθηκε ο Μάρκος Δεληγιαννάκης. Το πατρικό του σπίτι σήμερα έχει μετατραπεί σε πέτρινο ζενοδοχείο που φέρει το όνομα *Archus* και κατέχει ο απόγονος του Κανάκης. Κοντά στο σπίτι μου, στην Κάτω Αργυρούπολη, μπορείτε να δείτε το ημιτελές πέτρινο άγαλμα του Μάρκου Δεληγιαννάκη. Το άγαλμα αυτό, βάσει φωτογραφίας, έχει φιλοτεχνήσει Άγγλος φίλος μου χωρίς ακόμα να το τελειώσει. Μας απασχολεί ποιο επίγραμμα θα βάλουμε στη βάση του αγάλματος αυτού. Επικρατέστερη άποψη είναι: « **Ο Δεληγιαννάκης σκέφτεται την εκτέλεση των 72 Τσάμηδων στην Παραμυθιά** »



Φωτ. 3 : Το ημιτελές άγαλμα του Οπλαρχηγού Δεληγιαννάκη Μάρκου (αρχείο M.A.M.)

Ακολουθούν φωτογραφίες της ιστορικής γενιάς Δεληγιαννάκηδων :

Τις παρακάτω φωτογραφίες μου έστειλε η Διευθύντρια του Λαογραφικού και ιστορικού Μουσείου Ρεθύμνου κ. **Πλατυρράχου Αναστασία**:



Φωτογραφία 4. Ο Οπλαρχηγός Ιωάννης Δεληγιαννάκης, πατέρας του Κανάκη, Γεωργίου, Μάρκου και Ηλία Δεληγιαννάκη.



Φωτογραφία 5. Οπλαρχηγός Μάρκος Δεληγιαννάκης



Φωτογραφία 6

Στη φωτογρ. εικονίζονται στο μέσον ο Ιωάννης Δεληγιαννάκης με τους τέσσερις (4) γιούς του: αριστερά του (πάνω) ο Κανάκης, κάτω ο Μάρκος, δεξιά πάνω ο Γεώργιος και ο Ηλίας.

Δεξιά αναγράφεται :

« Οι εξ Αργυροπόλεως Ρεθύμνου Οπλαρχηγοί και Αρχηγοί Κρήτες εν Μακεδονίᾳ και Ήπειρω Δεληγιαννάκηδες με τον πατέρα των »



Φωτογραφία 7.: Στο μέσον ο ήρωας Μανώλης Α. Πατεράκης, ανιψιός απ' αδερφή του Μάρκου Δεληγιαννάκη. Σκοτώθηκε στην μάχη για την ανακατάληψη της Σκάλας της Παραμυθιάς από του Τούρκους το Νοέμβριο του 1912. Ετάφη στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας της Ανω Σέλλιανης (σήμερα Αγίας Μαύρας). Δεξιά του ο Γεώργιος (πάνω), κι ο Ηλίας Ι. Δεληγιαννάκης και αριστερά κάτω με το παπιόν ο Μάρκος Δεληγιαννάκης.

Στη λεζάντα της φωτογραφία αναγράφονται :

« Ο ήρως Εμμ. Α. Πατεράκης εκ Νικηθιανών Λασιθίου. Σημαιοφόρος του Εθελεοντικού Σώματος του εξ Αργυρουπόλεως Ρεθύμνης Κρήτης Αρχηγού Μάρκου Ι. Δεληγιαννάκη. Έφονεύθη παρά το πλευρόν του τραυματισθέντος αρχηγού του την 29 Νοβεμβρίου 1912 εις την μεγάλην μάχην της Σκάλας Παραμυθιάς Ηπείρου, καθ' ην εξετοπισθη και κατεστράφη ως κατέχων ταύτην Λόχος του τουρκικού Στρατού μετά των Αλβανών Αξιωματικών του ».



Ιωάννης Βάσος Δεληγιαννάκης (Βασούλης) Αρχηγός τῆς Δυτ. Επαρχ. Ρεθύμνου-Κρήτης

Ο Ιωάννης Βάσος Δεληγιαννάκης στο Γέροντα Αρχηγός τῆς Δυτ. Επαρχίας τοῦ Ρεθύμνου τῆς Κρήτης μετό τῶν περίπλου Επικαστίου τοῦ 1866—1869, τοῦ 1889, καὶ τῶν τελευταίων διαλειφθεροτάκων τοῦ 1896 καὶ 1897 ὁ πατρίος μετὰ τὸ δύο χρόνων τῆς νοσήσεως του, διὰ τὴν αἰδοῖον του καὶ τῆς λεπτού του, Βιοσόλης και Βιοσόλη· Γίνενται δύος τῶν ἀνδρῶν τῶν τοῦ καρδιῶν διάβαστα τοῦ Πατέρος του, τοῦ Οὐλαργούρου τοῦ 1821—31 Βίσσου Βαρδ. Δεληγιαννάκην. Δεξιὸς καὶ δικαιούχος του οἱ ἐπί τῶν θ. τοῖς του, ὁ Κανάκης, ὁ Γειδηγούς, ὁ Μάρκος καὶ ὁ Ηλίας Ι. Δεληγιαννάκης οὓς γεννήθησαν εἰς τὴν Αγριόπολην τοῦ Ρεθύμνου, οἱ μὲν 1%, καὶ 2%, εἰς τὴν ἄνω σπεριά τοῦ 1858 καὶ 1860, οἱ δὲ 3% καὶ 4% εἰς τὴν κάτω σπεριά τοῦ 1875 καὶ 1877. Οὐλαργούρης καὶ Αρχηγός τῶν περίπλου Κρήτης· Επικαστίους καὶ τῶν Εθνικῶν Αράνων καὶ πολιάρων Μακεδονίας Ήπειρους καὶ διά διάμερουν πεζίον τοῦ Εθνικοῦ Στρατοῦ καρδίας. Έκ τούτων ὁ 2% ὁ Μάρκος αποδίδεται κατὰ τὸ Τσουρκοῦνον σπρετόν καὶ τὸν Τσουρκαλίδενον ὡς Αρχηγός Κρήτης καὶ Σεΐλαντον ἔβαλεντος, ἐπηγένθη εἰς τὴν μάρτιν τῆς Σαλαμίνος Παρασκευῆς—Ηλικίαν, τὸν Νοέμβριον τοῦ 1912, προκειθεὶς δὲ περιθύετο παρὰ τὸ πλευτόν του καὶ ὁ πρώτος Σημαντικός του Εὔρος Α. Πιετρίκης Λασιθίωντος. Ο δὲ ὁ Ηλίας εἰς τὴν μάρτιν Γεράρδου Σαλίδης εἰς Μακεδονίαν τὸν Οκτώβριον τοῦ 1912 περήφενος κατὰ τὴν Τσουρκοῦνον Στρατοῦν πρεσβύτερον δὲ καὶ τούτου ὁ ήρωις τοῦ Σημαντικοῦ του καὶ διετρέψας του, Μάρκος Βούδρους περίσσους πλεόν τὸ πλευτόν του. Υπερτέρων κατέλαπεν δὲ δρ. Αβραμοπούλου ὁ 4% οὗτος ὁ Ηλίας εἰς τὸ 2^o Σύνταγμα τῆς Μεσσηνίας Λεσσούν καὶ μαρτιώνος κατὰ τὸν Γαργανό—Βούληρην εἰς Μακεδονίαν, πρεσβύτερον εἰς τὴν μερίδην μάρτιν τοῦ Σαρά την 17 Μαΐου 1918. Ο ίδιος οὖτος Ηλίας Ι. δεληγιαννάκης εἰς ἀλισσάνον 10 ἑταῖρον τοῦ Αρχηγού τῶν Ρεθυμνιτῶν Τσίραντον περιβόλου Χαλκής Αγράδωνος καὶ εἰς τὸ κεντρικότερον μέρος τοῦ γαρού Ρεθύμνου πρωτεύει τῆς Επαρχίας Ρεθύμνης, διὰ τοῦ πάντων δὲ ποτέντοντεῦθεν ἡ μήριος τῆς Επικαστίους καὶ εἰς τὴν Επικαστίουν εισήγαγε καὶ διέταξεν αἱ λαϊκαὶ ἀποχρύσεις. Διὰ τὸ ἀνθραγόρδημα τοῦ ποτὸς καὶ διὰ τὴν αἰδοῖον του, εἰς τὸ καρδιῶν μέρος, πρωτεύει Οὐλαργούρης διὰ τὸν Επικαστόν. Επικαστός καὶ διὰ τὸ Αρχηγόν Ρεθύμνης. Τὸ δὲ 1904 μετὰ τῶν διεργάτων τοῦ Πατέρος Ηλίας Ι. Μακεδονίας, κατέτησε Σάρα διὰ πελλαγμάτων τῆς Επαρχίας του Ρεθύμνης, καὶ ἐποιεῖται εἰς τὴν φυτήν τῆς ποινικήν της Μακεδονίας καὶ πρωτεύει ἐπὶ τερπυτικῶν τῆς Οὐλαργούρης εἰς τὰ περιφερειακά Καρπάθιον καὶ Φλώρινην σπουδαγρής εἰς ἐπὶ τῶν ουρανοπετρίτην καὶ γενναντίρην Οὐλαργούρην τοῦ Μαρτ. οὗτον. Ο γέρων Αρχηγὸς τῆς Επαρχ. Ρεθύμνης, Ιωάννης Βάσος Δεληγιαννάκης, διενεργεῖται τὸ 1915 εἰς τὸ γαρού Αργεντίνου τῶν Λευκών Ορίων τῶν Σηριών. Καὶ 1917 ἢντος τῆς τετραγ. (εἰς τὸν έπος) τοῦ 4^o Αναπόλεων τῶν Σηριών Οὐλαργούρης τοῦ 1821—31 καὶ τοῦ 1841. Ήπειρού Βαρδούλη Δεληγιαννάκης, διελεύσας απερτούτον τοῦ Αρχηγοῦ τοῦ 1821 καὶ Σηριώδους τοῦ 1828—31 Μαρκόν Βαρδούλη Δεληγιαννάκης τοῦ Βαρδούλη Μαρκόν τοῦ ὅποιος οὗτος ὁ πατέρας διελεύσας τοῦ 4^o Βίσσου τὸ Πατέρος τοῦ Γέροντος Αρχηγού Ρεθύμνης εἰς Αναπόλεων εἰς Αρχηγούν διαποντανούτην ἐπὶ δραπτικής τῆς ἀποτέλεσμας τοῦ Αναπόλεων Γ. Δεληγιαννάκην ἡ Σαμαντή ὁ ἀπότος τῶν απερτούτων μετρητῶν τῆς παροικίας του, νικηφόρεις τῆς ἀσκετικῆς του, τὴν κάρην τῶν διατρέπων δραπτώντων Κανάκην Βουρουπάσαν καὶ Σαντήν διὰ τὸν Καλλιεργεῖτον τῶν Σηριών την Μορίαν διὰ τῆς οἵστιας ἀγνοούμενης ἡ ιερά μητρού η Βασιλάκης τοῦ Λαζανόν, καὶ οἱ φρεστοί θυμητοί τοῦ τούτου διανούντων καὶ μία ἡ Σαρά διένειπε τοῦ διατρέπων δραπτών τῆς τὴν διαδρομήν καὶ λεπτούτων τοῦ διελεύσας Γενιδηρεών τοῦ Αγ. Βασιλείου τοῦ Ρεθύμνου, ἐκ τῶν διεπίστων οἱ τέλοις τους ἀνεδειχθέουσιν ἀπλαγητοί.

Φωτογραφία 8. Στο μέσον εικονίζεται ο Ιωάννης Βάσος Δεληγιαννάκης με τους τέσσερις (4) από τους ἔξι (6) γιούς του : πάνω αριστερά του ο Κανάκης και δεξιά ο Γεώργιος. Κάτω, αριστερά ο Μάρκος και ο Ηλίας. Στη λεζάντα και στο απόκομμα εφημερίδας της οποίας ο συλλέκτης ... δεν αναφέρει το όνομά της, αναγράφονται:

« Ο Ιωάννης Βάσος Δεληγιαννάκης ο γέρων αρχηγός τῆς Δυτ. Επαρχίας του Ρεθύμνου της Κρήτης κατά την μεγάλην Επανάστασην του 1866-1869, του 1889 και των τελευταίων απελευθερωτικών του 1896 και 1897 (ο περίφημος κατά τους χρόνους της νεότητός του, δια την ανδρείαν του και

την λεβεντιά του, Βασούλη και Βάσου-Γιάννη όπως τον ονόμαζον εκ του κυρίου ονόματος του πατέρα του, τον Οπλαρχηγού του 1821-31 Βάσου Βαρδ. Δεληγιαννάκη).

Δεξιά και αριστερά του οι 4 (εκ των 6) νιοί του, ο Κανάκης, ο Γεώργιος, ο Μάρκος και ο Ηλίας I. Δεληγιαννάκης, οι γεννηθέντες εις την Αργυρούπολη του Ρεθύμνου, οι μεν 1^{ος} και 2^{ος} εις την άνω σειράν το 1858 και 1860, οι δε 3^{ος} και 4^{ος} εις την κάτω σειράν το 1875 και 1877.

Οπλαρχηγοί και αρχηγοί των μετέπειτα Κρητ. Επαναστάσεων και των Εθνικών Αγώνων και πολέμων Μακεδονίας, Ηπείρου και εφ. αξιωματικοί πεζικού του εθνικού Στρατού κατόπιν. Έκ τούτων ο Μάρκος μαχόμενος κατά του Τουρκικού στρατού και των Τουρκολβανών ως Αρχηγός Κρητών και Σουλιωτών εθελοντών, επληγώθη εις την μάχην της Σκάλας Παραμυθιάς – Ηπείρου, τον Νοέμβριον του 1912, εφονεύθη δε μαχόμενος παρά το πλευρόν του και ο ηρωικός Σημαιοφόρος του Σώματός του Εμμ. A. Πατεράκης Λασιθιώτης. Ο δε 4^{ος} ο Ηλίας εις την μάχην Γεφύρας Σμίζι εις Μακεδονία τον Οκτώβριον του 1912 μαχόμενος κατά του Τουρκικού Στρατού, εφονεύθη δε και τούτου ο ηρωικός Σημαιοφόρος του Σώματός του και ανιψιός του, Μάρκος Βούρβαχης, μαχόμενος παρά το πλευρόν του. Υπηρετών κατόπιν ως έφ. Αξιωματικός ο 4^{ος} ούτος ο Ηλίας εις το 2^{ον} Σύνταγμα της Μεραρχίας Σερρών και μαχόμενος κατά των Γερμανο-Βουλγάρων εις Μακεδονίαν εφονεύθη εις μεγάλην μάχην του Σκρά την 17 Μαΐου 1918. Ο ίδιος ούτος η Ηλίας I. Δεληγιαννάκης εις ηλικίαν 19 ετών, αρχάς του 1800 εφόνευσε τον Αρχηγόν των Ρεθυμνιωτικών Τούρκων περιβόητον Χαλήλ Αγά δημοσίως και εις το κεντρικώτερον μέρος του χωρίου Ρούστικα Πρωτεύονσα της Επαρχίας Ρεθύμνης εκ του φόνου δε τούτου επεσπεύθη η κήρυξης της Επαναστάσεως και εις την Επαρχίαν ταύτην και ήρχισαν αι πολεμικαί επιχειρήσεις. Δια το ανδραγάθημά του τούτο και δια την ανδρείαν του, εις τας κατόπιν μάχας ωνομάσθη Οπλαρχηγός από την Επαναστ. Επιτροπήν και από το Αρχηγείον Ρεθύμνης. Το δε 1904 μετά τον ηρωικόν θάνατον του Παύλου Μελά εις Μακεδονίαν, κατήρτησε Σώμα από παλληκάρια της Επαρχίας του Ρεθυμνιώτες και έσπενσαν εις την φωνήν της κινδυνευούσης Μακεδονίας και ηγωνίσθη επί τετραετίαν ως Οπλαρχηγός εις τας περιφερείας Καστορίας και Φλωρίνης ανα-δειχθείς εις εκ των σωφρονεστέρων και γενναιοτέρων Οπλαρχηγών του Μακεδ. αγώνος. Ο γέρων Αρχηγός της Επαρχίας Ρεθύμνου, Ιωάννης Βάσου Δεληγιαννάκης εγεννήθη το 1816 εις το χωρίον Ασφέντου των Λευκών Ορέων των Σφακίων. Και 1^{ον} ήτο νιός τέταρτος (εκ των επτά) του εξ Ανωπόλεως των Σφακίων Οπλαρχηγών του

1821 και Στρατάρχου του 1828-31 και του 1841 Βάσου Βαρδουλέ Δεληγιαννάκη ή Βαρδουλο-Μανούσου του οποίου ούτος ο μικρότερος αδελφός του ο Βάσος (ο πατέρας του Γέρω Αρχηγού Ρεθύμνης) μετοικήσας εξ Ανωπόλεως εις Ασφέντου αποκατεστάθη εκεί οριστικώς τη επιθυμία του εκ Μητρός παππού των και εκ Πατρός θείου του απομεμακρυσμένου Ιωάννου Γ. Δεληγιαννάκη ή Ζαμπέτη, ο οποίος τον κατέστησε κληρονόμον της περιουσίας του, νυμφευθείς τη υποδείξει του, την κόρην του διασήμου ήρωος αγωνιστού Κανάκη Βουγιούκαλου ή Σπαντή από τον Καλλικράτην των Σφακίων την Μαρίαν εκ της οποίας εγεννήθησαν οι επτά αδελφοί Δεληγιαννάκηδες ή Βασούληδες, του Ασφένδου και αι τρεις θυγατέρες εκ των οποίων πάλι ή μία η Σοφία εγέννησεν επτά διασήμους δια την ανδρείαν και λεβεντιά των αδελφούς Γυπάρηδες του Αγίου Βασιλείου του Ρεθύμνου, εκ των οποίων οι τέσσερις αναδείχθησαν Οπλαρχηγοί ».



Φωτογραφία 10. Το περίστροφο του Οπλαρχηγού Μάρκου Δεληγιαννάκη, αυστριακής προέλευσης, κατά τη μαρτυρία της Πλατυρράχου Αναστασίας (βλ.π.π.)



Φωτογραφία 11. Το ξίφος με το θηκάρι του Μάρκου Δεληγιαννάκη. Λάφυρο από κάποιον Τούρκο, κατά την Πλατυρράχου Αναστασία (βλ. π.π.)



‘Ο Καπετάν Μάρκος Ι. Δεληγιαννάκης ἀπὸ τὴν Ἀογυνδούπολιν τοῦ Ρεθέμνου τῆς Κρήτης ὁπλαρχηγός τῶν Κρητῶν. Ἐπαναστάσεων 1895—1897. Ἀρχηγὸς τῶν Ἐθν. ἀγώνων Μακεδονίας — Ἡπείρου καὶ Ἀξιωματικὸς Ἐλλην. Στρατεῦ ἀπόμαχος.

Φωτογραφία 13 Ο Μάρκος Δεληγιαννάκης

M.A.M.

